

Betere tijden breken aan



Rob en Mandala bij hun zelfgebouwde caravan

We zijn nog niet terug naar normaal, maar we kunnen steeds meer. Reikhalzend kijken we uit naar de nieuwe versoepelingen, vooral naar wat weer mogelijk is in de zomervakantie.

We kunnen niet wachten om onze koffers te pakken. Kunnen we weer naar die fijne plek in Frankrijk, naar

het heerlijke zonnige strand aan de Spaanse kust of cultuursnuiven in Italië? Lekker weg in eigen land, of

nog beter in eigen stad kan in ieder geval wel: het campingseizoen is van start gegaan. Wij gingen peilen bij onze stadscamping. Hebben we er weer zin in? Eigenlijk is dat natuurlijk een beetje een domme vraag om te stellen aan de

campingbezoekers. Want weer of geen weer, Stadscamping 013 staat alweer vol. En zoals altijd met een bonte verzameling kampeerders.

» Lees verder op pagina 3



2 Marieke ziet kunst in een krot



5 De gezichten achter de vrijwilligers



7 Tegelwippen voor het groene doel



11 Nieuwe omgevingsmanager in de Noordhoek

» Vervolg van pagina 1



Luuk en Ria

Luuk (73) en Ria (70) komen van verder weg, uit Huizen in het Gooi. Zij hadden de overnachting van zoonlief gekregen. Maar ze kunnen niet objectief vertellen over hun ervaring. Hun zoon is Eric Steur, een van de oprichters van de Stadscamping. Zij vinden de camping dus geweldig! Maar goed, dat vindt eigenlijk iedereen, dus toch een beetje objectief. Geheel vrijblijvend is het niet. Vader is handig en dat wordt uitgebuit. Hij maakt de houten keukens, tafels, vogelhuisjes en nog meer. "Ik ben altijd vrijwilliger geweest, ik vind het mooi om het initiatief van mijn zoon te ondersteunen. En gewoon lekker bezig zijn." Ze hebben in wagon De Salon overnacht. "Net iets luxer dan in een tent. Met een koelkastje, koffiezetapparaat, een echt bed en de grootste campingwinkel om de hoek zijn we echt van alle gemakken voorzien." Ook de mogelijkheid om eten te laten bezorgen, is erg

fijn. Eric: "De bezorgers weten de camping ondertussen net zo goed te vinden als de kampeerders, het is komen en gaan. Je kunt hier 's ochtends heerlijk wandelen. Als het nog rustig genoeg is, zie je de konijnen wegspringen. Het samenspel met het Spoorpark is fantastisch voor gezinnen met kinderen. Vorig jaar hebben we hier de familiedag gehouden."

Mandala (42) en Rob (51) staan met hun gezinnen op de camping. De drie zonen van rond de 10 jaar zijn nergens te bekennen. En dat is logisch, in het Spoorpark heb je er geen kind aan. De groep komt uit Oud-Noord en Berkel-Enschot. Heel dichtbij dus op het fietsje, behalve de caravan dan. Rob showt zijn zelfgemaakt mini-caravan die normaal achter zijn oldtimer Kever '73 hangt. Speciaal voor de overnachtingen tijdens de oldtimerdagen, uiteraard inclusief muziek-



Jeeke en Peer



Speciale 'familie' reünie

installatie. Maar nu slechts om de hoek op de Stadscamping. Waarom ze zo dichtbij op vakantie gaan? "Je hebt hier het vakantiegevoel van de Veluwe of Texel maar dan midden in onze eigen stad. Het is praktisch en zo kun je snel en spontaan een weekendje weg plannen met meerdere vrienden." Mandala was er met de klassen van basisschool Tiliander al vaker geweest. Rob moet eerlijk bekennen dat dit de eerste keer is in het Spoorpark terwijl hij erg dichtbij woont. En hij is positief verrast: "We gaan dit veel vaker plannen, Spoorpark LIVE is al geboekt!"

Jeeke (71) en Peer (74) overnachten soms op de camping, maar zijn meestal aanwezig als vrijwilliger. En al sinds 2016, vrijwilligers van het eerste uur. "We hebben meegedaan met de oprichting, de werkgroepen en later geholpen bij de aanleg, we bemannen soms de receptie, maken de wagons schoon en hebben net Peers Perkje onderhouden. Heel leuk om te doen."

In het verleden hebben ze als vrijwilliger gewerkt op campings in Kroatië en Italië. Ze wonen aan de Hart van Brabantlaan en hebben daar hun balkon al volledig in het groen gezet. Dus de stap naar de Stadscamping was logisch en erg dichtbij. "We zijn hier bijna elke dag wel even. Vooral het lekker buiten bezig zijn, het ontmoeten van vele bekenden, de gezelligheid en de festivallietjes zijn erg leuk."

De laatste groep bezoekers komt uit heel Nederland, en nog verder. Zo'n 15 tot 20 mensen uit Waalwijk,

Meijel en Oldenzaal vieren dit lange Hemelvaartweekend een speciale familiereünie. Ze kennen elkaar vanwege de adoptie van hun kinderen uit China ruim 18 jaar geleden. En elk jaar vieren ze hun 'familiebanden' op een camping in Nederland. En dit keer in Tilburg. Helaas kunnen ze door coronabeperkingen niet zoveel doen als normaal. Maar ze genieten wel van de camping en het Spoorpark. Lekker compact en dicht bij het centrum, het is een perfecte uitvalsbasis.

Ze zijn met de mountainbikes over het parcours van het Stadsbos geweest, hebben gefietst door het buitengebied en gewandeld door de stad. De groep was aangenaam verrast door de stadscamping, in zo'n leuk park en dat midden in de stad. Voor herhaling vatbaar als er weer meer versoepelingen komen!

 Laurens Elzinga, Fransje ter Doest
 Han van den Berg



013-3020320
Hasselstraat 240, Tilburg

Onderzoekskosten €35,-
(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.

www.dimswitgoedserVICETilburg.nl